



Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.



In liefde en eerbied nemen wij afscheid van

De Heer

Eric De Ridder

Echtgenoot van Hilde Vander Elst

Duivenliefhebber

Geboren te Gent op 4 juli 1947 en thuis
in familiekring overleden te Wambeek op 16 januari 2017.

*Wij willen samen afscheid nemen van Eric tijdens de plechtige
uitvaartliturgie, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd
in de Sint-Remigiuserkerk, Pol de Mont te Wambeek op
VRIJDAG 20 JANUARI 2017 OM 10.00 UUR.*

*De urne van Eric zal begraven worden in familiekring
op de gemeentelijke begraafplaats van Wambeek.*

Samenkomst en begroeting achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur.

Een laatste groet aan Eric kan gebracht worden in het Rouwcentrum Arijs,
Assesteenweg 415 te Wambeek, elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur.

VOOR ALTIJD IN ONS HART

Dit melden u met diepe droefheid:

Hilde Vander Elst

zijn echtgenote

Geert en Cindy De Ridder - De Graeve

Ilse en Johan De Ridder - De Kegel

Stijn De Ridder

zijn kinderen

Milan De Kegel

Lucas De Kegel

Maxim De Kegel

zijn kleinkinderen

Thalita Van Achte

Shania Van Achte

zijn plus kleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families De Ridder, Vander Elst en Verdeyen

Met dank aan dokter R. Duyck, dokter L. Outtier
en de vrienden voor de steun en goede zorgen

Rouwadressen:

Fam. Eric De Ridder - Vander Elst

p.a. Huis Arijs, Assesteenweg 415 - 1741 Wambeek

Online condoleren: www.huis-arijs.be